

Vraag het aan Morya



Erger je niet

“En wanneer je je niet ergert aan de medemens, wanneer je je niet ergert aan jezelf, wanneer je van inzicht getuigt door te kijken naar de dingen die voor je liggen en daar met je hele zijn in aanwezig te komen, dan leer je de dingen te relativeren die buiten je eigen leven liggen.

Dat je dus ziet: die wereld is heel groot, heel ruim en soms vervelend. Er zijn grote draaikolken van geweld, van zoeken, noem maar op ...

Al die dingen die buiten je leven liggen, die maken dat het leven op aarde vrij ingewikkeld is, moet je op een bepaald moment kunnen laten gaan en weten: ‘dat is niet mijn leven.’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 408

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


